

innocencius hiet die sim-
pel was van sinen vrien
wille en mit voersatte
mer inder ghedachte.
en inden werke was hi
vroet. Die also zwaerve
grote dinghe va desen ol-
den vader verdroech dat
si machschen vele men-
schen onghelouelic solde
dunken wesen. Want die
onbestreide oelde met al-
lene en pinighede hem
daghely mit onrechte

barmhertighe olden va-
der. en daer nae sterf hi.
en voer totte heer. Hier
om doe hi begrave was
op den kerchof der vade-
ren. so ghinc dese oelde
die innocencius meester was
na vyf daghen tot enen
heilige olden vader die
woende in den seluen
lantstapen en seide hem.
vader innocencius is doot.
Hier doe dat die heilige
vader hoerde so antwoer.



<i>Horologium sapientiae</i>, in Middle Dutch translation (<https://fragmentarium.ms/view/page/F-blo6/9270/68601>)